

Toespraak namens het Haags Vredesinitiatief / Orde van het theelepeltje op het Vredesfeest in het Stadsklooster te Den Haag op zondag 24 september 2017

Vrede daalt niet uit de hemel neer, maar groeit daar waar bewogen mensen in beweging komen. Het is mensenwerk! Wij zijn aan zet!

Laten wij de verleiding weerstaan om alle narigheid in de wereld gelaten over ons heen te laten komen. Of als reactie op de gruweldaden van regimes, terroristen en uitbuiters van menselijk leed, zelf ook agressief te worden, ook al is het alleen woorden.

Ik sta hier namens de Stichting Haags Vredesinitiatief in oprichting.

Deze Stichting wil Haagse Vredesinitiatieven organiseren en stimuleren. Zij zoekt daarbij samenwerking met anderen die zich inzetten voor vrede en verzoening.

Het eerste tastbare initiatief van de Stichting is de oprichting van de Orde van het Theelepeltje. Vandaag heb ik het genoegen de geboorte van de Orde van het Theelepeltje in de openbaarheid te brengen.

De Orde van het Theelepeltje wil mensen helpen hun zorgen over de wereldvrede en gevoelens van machteloosheid een plek te geven door zelf in de eigen leefomgeving de onderlinge verbondenheid te versterken.

De geschiedenis leert dat duurzame vrede niet wordt bereikt door het bouwen van muren of het vernietigen van vijanden maar door met de tegenstander in gesprek te gaan.

Desmond Tutu adviseert ons:

“ Als je vrede wilt praat dan niet met je vrienden, maar met je vijanden”.

Dat vraagt het uiterste van onze welwillendheid, creativiteit, van ons geduld en van ons uithoudingsvermogen.

Het is 'topsport'!

Tegenstellingen zullen slechts theelepeltjes-gewijs overwonnen kunnen worden.

Want onze tegenstanders zijn niet van vlees en bloed maar demonen: angst, wantrouwen, afgunst, fanatisme, opgeblazen ego's, onzekerheid, machteloosheid.

Ik roep jullie allemaal op om niet lijdzaam op de TV toe te kijken wat mensen elkaar wereldwijd aandoen maar in je eigen omgeving een bijdrage te leveren aan het versterken van onderlinge verbondenheid.

Draag als teken van jouw inzet het theelepeltje zodat wij elkaar herkennen en weten: wij zijn met

elkaar verbonden door een gemeenschappelijk ideaal en we zetten ons *daadwerkelijk* in voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Den Haag, stad van Vrede en Recht, wordt een stad van Vrede, Recht en onderlinge Verbondenheid.

Dat is mijn droom!

Wat is de jouwe?

Aanbieding van een theelepeltje aan Broeder Frans van het Stadsklooster 's-Gravenhage.

De Orde heeft in de aanloop van haar geboorte al honderden theelepeltjes verkocht, maar ik heb stiekem het eerste theelepeltje achtergehouden om het vandaag Broeder Frans aan te kunnen bieden.

Broeder Frans,

U bent van een andere Orde dan de onze, maar in onze idealen herkennen wij elkaar.

Uw Orde, 'De Broeders van Maastricht', bestaat bijna 200 jaar. De broeders hebben al ontelbare theelepeltjes barmhartigheid aan mensen betoond. Wij zijn nog maar net begonnen.

Daarom, Broeder Frans, biedt ik u met bewondering en dankbaarheid dit lepeltje aan waarmee u ook lid bent van de Orde van het Theelepeltje. Erelid zelfs.

Daar moet ik eerlijkheidshalve aan toevoegen dat alle leden Erelid zijn!

Nieuwe leden omdat ze de stap naar het lidmaatschap hebben gezet.

Oudgedienden (die we nog niet hebben...) omdat ze zich zo lang hebben ingezet voor onze droom: Een samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Vrede en alle Goeds.